

**ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κ. ΘΕΟΔΟΣΗ Α. ΤΣΙΟΛΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ
ΕΙΣΒΟΛΗ ΛΥΣΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13.7.2014**

Είναι με συγκίνηση και δέος που προσήλθαμε σήμερα στον πάνσεπτο αυτό ιερό ναό για να μνημονεύσουμε τους 15 πεσόντες και εκτελεσθέντες από τους Τούρκους κατά την εισβολή του 1974 κατοίκους της Λύσης, και να αναπέμψουμε δέηση για τους εννέα αγνοουμένους της.

Ηρωομάνα η Λύση, με πρώτο τον Γρηγόρη Αυξεντίου ο οποίος τίμησε με την ένδοξη θυσία του ολόκληρο τον Ελληνισμό, δεν αρνήθηκε να προσφέρει και άλλα από τα παιδιά της στους αγώνες για την ελευθερία της Κύπρου μας. Επτά ακόμη ήρωες και τρεις σφαγιασθέντες είναι ο απολογισμός της σε νεκρούς στον απελευθερωτικό αγώνα του 55-59. Δεκάδες κλείστηκαν στις φυλακές και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, δεκάδες άλλοι νέοι αγωνιστές ήταν καταζητούμενοι από τους Άγγλους.

Κωμόπολη καμάρι της Μεσαριάς η Λύση με πεντέμισι χιλιάδες κατοίκους το 1974, όλους Έλληνες, πλήρωσε και πάλι βαρύ τίμημα όταν η πατρίδα μας στις 15 Ιουλίου προδόθηκε και πέντε ημέρες μετά σταυρώθηκε.

Σαράντα χρόνια πέρασαν από τότε και η Λύση, έχοντας ως σύμβολό της την περίφημη της εκκλησία της Παναγιάς, συνεχίζει να καρτερεί τους κατοίκους της. Η σκέψη τους είναι πάντα στραμμένη σε αυτήν, στα ιερά και τα όσια τους, στους βωμούς των πατέρων τους, στα σπίτια και τις περιουσίες τους, σε ολόκληρη τους τη ζωή.

Η μνήμη τους για την αγαπημένη τους Λύση λειτουργεί και ως μια μορφή αντίστασης κατά της λήθης και των τετελεσμένων της εισβολής και κατοχής. Ο πόθος για επιστροφή είναι τόσο έντονος που δεν επιτρέπει καμιά παρέκκλιση από το υπέρτατο χρέος να δικαιώσουμε τις θυσίες των πεσόντων και να διασφαλίσουμε την ιστορική συνέχεια του Κυπριακού Ελληνισμού σε αυτό τον τόπο.

Το βάρος του χρέους και της ευθύνης μας απέναντι στις σημερινές και τις αυριανές γενιές δεν μπορεί με τίποτα να μετριαστεί. Τούτη η γη έχει ιστορία τρεισήμισι χιλιάδων χρόνων που είναι αδύνατο να ακυρωθεί ή να παραγραφεί.

Είναι την ιστορία αυτή που προασπίστηκαν τα παλληκάρια της Λύσης όταν κλήθηκαν να αντισταθούν στις ορδές του Απίλα. Ο Ανδρέας Προκοπάς ως κληρωτός και οι Ανδρέας Κουσιάππας, Καλλής Νικολέττης, Χριστοφής Τόφας, Μιχαήλ Μαλλής και Γιώργος Πελίας ως έφεδροι, ανταποκρίθηκαν άμεσα, μαζί με πολλούς άλλους συγχωριανούς τους, στο προσκλητήριο της πατρίδας και έδωσαν γι' αυτήν ό,τι πολυτιμότερο είχαν. Και οι έξι είναι ενταφιασμένοι στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο της Μακαρονίτισσας. «Από τη Λύση», σημειώνεται στην ταφική επιγραφή. «Έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδος».

Σε ένα άλλο κοιμητήριο, αυτό του Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα, είναι ενταφιασμένα και άλλα βλασάρια της Λύσης που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της πατρίδας και έγιναν θυσία για την υπεράσπιση της. Είναι πέντε ακόμη έφεδροι στρατιώτες για τους οποίους υπάρχει μαρτυρία ότι δολοφονήθηκαν από τους Τούρκους ενώ τελούσαν υπό σύλληψη. Είναι οι Αντώνης και Ιωάννης Γερόπαπας, ο Παναγής Σπύρου, ο Χαράλαμπος Αττάς και ο Ξενής Ρούσου. Αγνοούμενοι στην αρχή, τάφηκαν πέρσι αφού τα λείψανα τους εντοπίστηκαν μετά από πολλά χρόνια και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο του DNA.

Στο ίδιο κοιμητήριο βρίσκεται και ο τάφος του Κώστα Αττά που επίσης δολοφονήθηκε από τους Τούρκους και για χρόνια εθεωρείτο αγνοούμενος. Ήταν παντρεμένος με τέσσερα παιδιά. Σε περιοχή της Λύσης οι Τούρκοι σκότωσαν άλλους δυο πολύτεκνους πατέρες που μνημονεύουμε σήμερα, τον Χριστόδουλο Ξέναρο και τον Χριστοφή Σιάφκο, 57 χρόνων τότε και οι δυο. Την ίδια μαύρη τύχη είχε και Χρίστος Χατζηκωνσταντούρας.

Στον κατάλογο των αγνοουμένων είναι από τη Λύση οι κληρωτοί τότε στρατιώτες Παναγιώτης Νικολέπτης, που χάθηκε στη Μια Μηλιά, ο Ανδρέας Μακαρίτης που χάθηκε στην περιοχή Τράχωνα, ο Τάκης Μούσκου που χάθηκε στην Κερύνεια και ο Κυριάκος Γιάννου που χάθηκε στη Λάπηθο. Αγνοούμενοι από τη Λύση είναι ακόμη οι Δημήτρης Στρούθου, Φραντζέσκος Καγκάρης, Ανδρέας Λάρκου, Ξενής Ττόφα και Δημήτρης Κολάνης, πολύτεκνοι και αυτοί ή με τρία παιδιά.

Όταν μνημονεύουμε πεσόντες στους αγώνες για την προάσπιση της ελευθερίας της πατρίδας μας, δεν το κάνουμε μόνο για την ανάπαυση της ψυχής τους. Το κάνουμε και για την ενδυνάμωση της θέλησης και αποφασιστικότητας εμάς των ζώντων για τη δικαίωση της θυσίας τους.

Γιατί αλίμονο αν αφήσουμε η θυσία τους να παραμείνει αδικαίωτη, με τον Αττίλα να επιχαίρει και να θριαμβολογεί για το αποτρόπαιο έγκλημα του στην Κύπρο. Αλίμονο αν αφήσουμε το χρόνο να συνθλίψει τις μνήμες μας και να επιφέρει τη συμφιλίωση μας με την κατοχή της πατρίδας μας, τον σφετερισμό των πατρογονικών μας εστιών και την καταπάτηση των δικαιωμάτων μας. Αλίμονο αν αφήσουμε να μετριαστεί η πίστη μας για το δίκαιο των θέσεων μας, αλίμονο αν καταντήσουμε να αποδεχθούμε μοιρολατρικά όσα δια της βίας επέβαλε ο εισβολέας και κατακτητής.

Γι' αυτό και σήμερα που μνημονεύουμε τους νεκρούς μας, οφείλουμε να ανανεώσουμε την πίστη μας και να ενδυναμώσουμε τη θέληση μας να πετύχουμε μια λειτουργική και βιώσιμη λύση η οποία να διασφαλίζει την επανένωση της πατρίδας μας, την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής και των εποίκων, την διασφάλιση επίσης του δικαιώματος επιστροφής και την εφαρμογή των βασικών ελευθεριών και των άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιας λύσης που να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, τον Καταστατικό Χάρτη και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, όπως και στις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα μετατρέπει την Κύπρο σε τόπο ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας για όλους ανεξαιρέτα τους νόμιμους κατοίκους της: Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους και Λατίνους.

Σαράντα χρόνια από το διπλό έγκλημα κατά της Κύπρου, οφείλουμε να ξεπεράσουμε τις όποιες πικρίες και ενωμένοι όλοι να ανταποκριθούμε στην πρόκληση των καιρών. Δυστυχώς, η πορεία για την ευόδωση των στόχων μας σε ό,τι αφορά στις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις, δεν φαίνεται εύκολη. Η δική μας πλευρά με επικεφαλής τον Πρόεδρο Αναστασιάδη καταβάλλει έντονες προσπάθειες προς κάθε κατεύθυνση ώστε οι διαπραγματεύσεις να αποδώσουν. Αυτό όμως προσκρούει στις παράλογες μέχρι τώρα απαιτήσεις της άλλης πλευράς. Άλλο η καλή θέληση και η πραγματική βούληση για επίτευξη λύσης, και άλλο η αποδοχή εντελώς παράλογων απαιτήσεων και προϋποθέσεων που μόνο σε χειρότερα μπορούν να οδηγήσουν.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υποστηρίξουν όλα τα δίκαια και τα δικαιώματα του λαού μας με δεδομένο το νέο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στην περιοχή και ευρύτερα. Οι προοπτικές από την ανακάλυψη των υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ μας και οι άριστες σχέσεις με τους πλείστους των γειτόνων μας, μας προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα που αναγνωρίζονται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Έχουμε πίστη στο δίκαιο της εθνικής μας υπόθεσης, έχουμε πίστη και στον αναβαθμισμένο ρόλο και τις προοπτικές της χώρας μας μέσα στην ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη. Θα μείνουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας ώστε να επιτύχουμε αυτό που επιβάλλει το χρέος μας προς τους πεσόντες, τους αγνοουμένους και όλα τα θύματα της παράνομης τουρκικής εισβολής και κατοχής. Μόνο έτσι θα δικαιωθεί η θυσία και η προσφορά τους.